

BRIEF VAN DE DAG

Mijn zoon is wel welkom

Hadewich Wauters

Moeder van een zoon met het syndroom van Down.



Als moeder van een prachtige zoon van veertien met het syndroom van Down werd ik erg geraakt, toen ik maandagochtend de frontpagina van de krant zag (*DS 29 mei*) (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170528_02901743). Ik was meteen wakker. Onze krant ligt al om 6 uur op de keukentafel, onze zoon wordt dagelijks met de bus opgehaald om 7 uur 's ochtends. Minister Maggie De Block (Open VLD) maakt 15 miljoen euro vrij om voor iedereen een (bijna) gratis downtest mogelijk te maken.

Slik. Weer datzelfde gevoel. Hoe vaak heeft een collega al tegen me gezegd: 'Ik zou het direct wegdoen.' Al die blikken van mensen die je veroordelen, omdat je met een kind met een beperking rondloopt. 'Wisten jullie het niet?' (Nee, gelukkig niet.) Ondanks de vele zorgen, de rouwperiode waar we doorheen moesten, was Brecht ook gewoon een lief kind, die zoveel kwaliteiten heeft waar de meesten van ons nog iets van kunnen leren: jaloezie is hem vreemd, hij heeft geen competitiedrang, hij is puur, eerlijk en heeft een goed gevoel voor humor.

Ondanks alles is hij het mooiste wat ik in mijn leven heb gekregen. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij is een perfecte graadmeter voor mensen die je ontmoet. Een les in bescheidenheid van het hoogste niveau. Waar is er nog ruimte voor verwondering, liefde, stilstaan bij kleine dingen? Mijn zoon heeft me anders in het leven doen staan. Dat is onbetaalbaar. Of zoals zijn nicht zegt: 'Ik zou wel tien Brechtjes willen.' Eén ding moet niemand tegen mij zeggen: dat mijn zoon, met zijn ups-and-downs, niet welkom is op deze wereld. Ik heb alle begrip voor mensen die zelf willen beslissen hoe ze de rest van hun leven willen doorbrengen. Gelukkig hebben wij die keuze niet moeten maken.

Dankjewel Luc Van Gorp, voor je opiniestuk, want we delen dezelfde angst (*DS 30 mei*) (http://www.standaard.be/cnt/dmf20170529_02903371). We zijn stilaan terechtgekomen in een maatschappij die alleen nog hoge eisen stelt, die alleen nog mensen wil met hoge profielen die meer en meer skills moeten ontwikkelen om deel te nemen aan de ratrace, die genoeg moeten 'opbrengen'. Perfectie bestaat niet. De Block heeft wellicht deze redenering gevolgd: voor kinderen zorgen die niet gewenst zijn en (zwaar) hulpbehoevend zijn, kost meer dan 'ze vermijden'. Maar weet hoe kwetsend dit kan zijn voor ouders. En oordeel niet over hen, zoals wij ook niet oordelen over mensen die deze test bewust willen doen.

Bedankt voor je geruststellende woorden, Luc. Nu de rest nog.

LEES MEER



14/11/2018 | 'Laat dit voor de scholen een wake-upcall zijn'
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181113_03941781)

13/11/2018 | 'School mocht jongen met down niet weigeren'
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181112_03937491)



09/11/2018 | Mensen met een beperking verruimen je wereld (als ze de kans krijgen)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20181108_03926536)
